



Læringshusets **SANG**

Tekst: Christoffer Cold-Ravnkilde

Musik: Mathias Risager og Casper Iskov

VERS 1

Hvordan kan jeg som astronaut vise mormor mælkevejen?
Hvordan kan jeg som stjernekok vise far,
at brød er mere end dej?
Hvis jeg var et rumvæsen, hvordan ville jorden så se ud?
Hvis jeg var en hellig mand, hvad ville jeg så sige om Gud?



BRO

Vi spørg om ting, vi bruger vores fag
Vi er venner og vi leger
Vi lever livet hver eneste dag
Vi fejler og vi sejrer



OMKVÆD

*Vi lærer mange ting hver dag
Vi kan kæmpe for en fælles sag
Vi går her i Læringshus, det er vores sted
Vi lærer mange ting hver dag
Vi kan kæmpe for en fælles sag
Vi går i Læringshus, det er vores sted,
det er her hvor alle er med*



VERS 2

Hvordan skal jeg så ku' forstå, alt det som man skal lære?
Hvordan er jeg den bedste ven, også for de sære?
Hvis jeg var en nullermand, hvordan finder jeg
en skraldespand?
Hvis jeg sad i kørestol, hvordan kommer jeg rundt
i dette land?

VERS 3

Hvordan kan jeg som aktivist, få andre til at lytte?
Hvordan kan jeg som pianist, få tanker til at flytte?
Hvis jeg var en kakerlak, hvordan vil verden så se ud?
Hvis jeg var et fodboldhold, hvordan træner man
det perfekte skud?



BRO

Vi spørg om ting, vi bruger vores fag
Vi er venner og vi leger
Vi lever livet hver eneste dag
Vi fejler og vi sejrer



OMKVÆD (TO GANGE)

*Vi lærer mange ting hver dag
Vi kan kæmpe for en fælles sag
Vi går her i Læringshus, det er vores sted
Vi lærer mange ting hver dag
Vi kan kæmpe for en fælles sag
Vi går i Læringshus, det er vores sted,
det er her hvor alle er med*